

Over het leven

Gertwin en Daniëlle Wevers zijn getrouwd en eigenaar van Wevers Begrafenisverzorging en Rouwhuys Wevers. Uitvaartondernemers. Hun dagen staan in het teken van stervensbegeleiding, begrafenissen, rouwverwerking en nalatenschap. Achter deze woorden moet meer verscholen liggen, vermoedden wij. Daarom stelden wij dit echtpaar én team een aantal vragen aan de hand van sleutelwoorden, om zo hun drijfveren en levensinvulling te leren kennen.

Familie

Daniëlle en ik hebben vier kinderen, één grote verrassing want onze eerste zoon en twee dochters kwamen met z'n drieën ter wereld en vier en een half jaar later nog een geschenk: onze jongste zoon. Zelf hebben we een kleine familie, ik heb één zus en Daniëlle heeft twee broers. Maar we zijn nauw verbonden met elkaar. Spontaniteit en betrokkenheid kenmerken ons familieleven.

Vieren en ontspanning

Uitvaartondernemer zijn is een 'way of life'. Je kunt je leven niet opdelen in 'werk en privé', of je werktelefoon uitzetten om vijf uur. De kunst is dan om je privé momenten te pakken als het wel kan, het leven vieren, vinden wij persoonlijk een trend verschijnsel. Net als altijd aan staan. Wij zien veel tegenslagen in het leven van mensen daardoor leer je de diepte van de waarde van het menselijk bestaan kennen. Daarom vieren wij graag het leven van dag tot dag, van moment tot moment. Ontspanning is voor ons samenzijn door samen te eten, in gesprek zijn, ook lachen we graag met elkaar. We genieten van wandelen met onze honden. De waarde van het leven zit in kleine dingen. Naar de nachtelijke sterrenhemel kijken vanuit ons buitenbad bijvoorbeeld. We willen niet altijd 'aan' staan.

Geloof

Het christelijk geloof is het middelpunt én hoogtepunt in ons leven. Ik haal daar veel kracht uit. Het graag willen helpen van andere mensen komt hieruit voort. De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan is een voorbeeld voor ons. Mensen oprapen die (te lang) zijn blijven liggen. Voor Daniëlle en mij is het een levensroeping om die hand toe te steken. Als het om mensen gaat is er geen druk, agenda of klok.



Ook hierin staan we stil in het moment. Het draait om liefde, zonder liefde is er niets, liefde kijkt niet naar wie, wat of waarom. Naastenliefde is grenzeloos zonder voorbehoud. Dat is onze overtuiging thuis en in de uitvaartonderneming.

Rituelen

Bij culturen horen rituelen. Elke gemeenschap, elk volk en elk land heeft andere gewoonten en rituelen. Onbekend maakt vaak onbemind. Als uitvaartondernemer probeer ik me te verdiepen in gebruiken. Vaak kom je erachter dat er mooie betekenissen verscholen liggen achter het ritueel. Rituelen helpen mensen bovendien om moeilijke gebeurtenissen door te komen en het verwerkingsproces in gang te zetten. Rituelen zijn als ankers in mensenlevens.

Kwetsbaar

Kwetsbaar zijn, vind ik mooi. Kracht vind je in kwetsbaarheid, als maskers neergelaten worden en de echte mens tevoorschijn komt. Kwetsbaarheid en echtheid gaan hand in hand. Zelf probeer ik me ook zo op te stellen. Mijn ervaring is dat er dan mooie dingen gebeuren in relaties met andere mensen. Dit zie je ook terug in het rouwproces, als verdriet ruimte krijgt, de kwetsbaarheid er mag zijn, komt oud zeer naar boven en kan het helen beginnen. Gebrokenheid mag er zijn en kan dan pas een plek krijgen. Dit geldt voor mensen maar kan ook voor een familie in totaliteit gelden.

Boodschap

Wees oprecht, rechtvaardig en voorzichtig in je oordeel. Elk mens is uniek en gaat zijn of haar eigen levenspad, dat voor eenieder anders loopt. Mijn boodschap: kijk naar het goede van de mensen die jouw levenspad kruisen. En boven dit alles, Hem dienen met alles wat we hebben, in welke situatie we ons ook bevinden.



Wevers Uitvaart - Rouwhuys Wevers

Markstraat 5 | 4043 JX Opheusden

0488 411 055 | info@weversuitvaart.nl | www.weversuitvaart.nl