

‘Want wij weten dat, zo ons aardse huis
dezes tabernakels gebroken wordt, wij een
gebouw van God hebben, een huis niet met
handen gemaakt, eeuwig in de hemelen.
Want ook in dezen zuchten wij, verlangende
met onze woonstede, die in de hemel is,
overkleed te worden’

2 Korinthe 5 : 1-2

Dankbaar voor alle rijkdommen uit Gods woord die hij met ons heeft gedeeld
en in rotsvast vertrouwen heeft voorgeleefd,
delen wij u mee dat onze lieve man en vader

Paul de Haan

door Zijn Hemelse Vader is thuisgehaald

* Rhenen, 13 januari 1960

† Kesteren, 7 maart 2023

Tjitske de Haan-Attema
Sjifrah en Hendrik Huis-de Haan
Zahava de Haan en Jan den Hartog

Prinsenhof 4
4041BN Kesteren

Voorafgaande aan de dankdienst is er vanaf 13:00 uur tot 13:50 uur gelegenheid tot
condoleren en afscheid nemen.

De dankdienst voor het leven van Paul zal plaatsvinden D.V. maandag 13 maart
om 14.00 uur in de Hervormde Kerk, Waalbandijk 58 te Dodewaard, waarna wij
aansluitend Paul zullen gaan begraven op de gemeentelijke begraafplaats
Westerhof aan de Kalkestraat te Dodewaard.

Indien u met ons de dankdienst en de begrafenis wenst bij te wonen, wordt u
hiermee uitgenodigd en beleefd verzocht uiterlijk om 13.50 uur aanwezig te zijn.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de dankdienst en begrafenis bij te wonen,
dan kunt u de dienst en de begrafenis rechtstreeks volgen via:

www.weversuitvaart.nl